

1. **Fotskåls kyrka** byggdes 1864, *utanpå* den gamla, som var för liten! Hembygdsstugan som kallas **Alfreds**, ägs av Fotskåls Hembygdsförening.

**Birgers**, som vi ser uppe till vänster ägs av kyrkan och byggdes av ställningsvirke och delar av gamla kyrkan 1865. Hembygdsföreningen får disponera detta hus.

2. **Hagalyckan** Fotskåls Idrottsförening bildades 1932 vid ett möte i Ljunggrens försäljningslokal för Monarkcyklar.

Diskussionens vågor gick höga angående var planen skulle ligga, en del förespråkade Edared, en del Hagalyckan. Det slutade med att Harry Olofsson, "Harry på Mejeriet", tog ton samt gjorde slut på vidare diskussion genom att yttra: -Lägger vi planen i Hagalyckan så skänker jag 10 kr! Det var en stor summa på den tiden så där avgjordes planfrågan. Många matcher spelades där fram till 1940 mot bl.a Håjom, Björketorp och Förlanda. Något omklädningsrum fanns inte, till det användes skogen mellan planen och "Dalboms". Under kriget låg fotbollen nere men återupptogs här mellan 1946-1951. Detta år, 1951, blev den nya fotbollsplanen vid Ishallen klar och Hagalyckans tid var förbi.

3. **Rotastöva** - Fattigstuga Höga Rote var mycket tidigt ute, redan på 1850-talet, med att bygga en stuga för de gamla. Anna i Kalvhagen, som gick under benämningen Kalvhagedåka, var här den sista boende. Hon dog då hon hjälpte till vid tröskning på en gård i Vilg runt 1910. Huset stod kvar till omkring 1915.

#### 4. Skyttepaviljongen

Skytteföreningen startade redan före år 1900 och upphörde 1960. Rosterna av paviljongen, som vi ser här, låg från början vid 400-metersvallen men flyttades under 1940-talet till 300-metersvallen där vi nu står. En bit uppför åsen finns ett bänkbord utplacerat.

5. **Drottning Rådas sten** Vi står nu vid den sten, som är 1,85 m hög och rest till minne av Drottning Råda. Enligt sägnen blev hon flitigt uppvaktad av Kung Harald vid Haraldskulle som kastade tränande blickar upp mot Drottningen vid Rådakulle. Men han fick nobben på grund av att hon inte ville flytta ner till honom vid Haraldskulle eftersom där var så sakt dvs våtmarker. Drottning Råda hade flera beundrare bl.a. från Sättila-hället och vid strid mellan dessa kom Drottningen emellan och blev olyckligtvis ihjälslagen och är begravnen här. Denna händelse skedde troligen under järnåldern.

6. **Vita sten** En välbesökt utkikplats i början på 1900-talet på grund av en stor skogsbrand i slutet av 1800-talet. Då kunde man se ända bort mot Torestorp. Det berättas att några pojkar skulle röka ut råvar ur ett gryt men istället brände de ner hela skogen! Och de fick emigrera till Amerika!

FOTSKÅLS HEMBYGDSFÖRENING

text: Elvy Eriksson

## DROTTNING RÅDAS VANDRINGSLED



Vandringen utgår från Alfreds i Fotskåls kyrkby, mot Högas rotestuga, förbi upp till Rådakulle där Drottning Råda har sin minnessten och där Vita sten med utsiktsberget är beläget. Därefter ner till Höga by och vidare tillbaka till kyrkan.



GULA LEDEN

6 KM 2,5H



